

# Forældreinfo om Læsepralemærker

Kære forældre,

Dit barn er med i "Haderslev læser" 22!

Læsepralemærker er et skoletilbud udarbejdet af Haderslev Bibliotekerne for at skabe et godt samarbejde om læsning mellem skole, forældre og biblioteket.

Inspireret af Spejdernes Duelighedsmærker, og det amerikanske klasseledelsestrategi "Brag tags", har vi på Haderslev Bibliotekerne lavet Læsepralemærker for Haderslev Kommunes 5. klasser. Da statistik viser, at børns læselyst og -udvikling falder netop omkring dette klassestrin. Mærkerne skal motivere til mere læsning og nye læsevaner.

Forskning viser også, at børns læsning blomstrer i læringsituationer, hvor der er en god og tryk relation for barnet. Denne relation findes ofte mellem barn og forældre. Derfor kan du som forældre have en kæmpe indflydelse på dit barns læseudvikling, læselyst og -motivation.



# Hvad er Læsepralemærker?

Læsepralemærkerne er designet til at virke som en ydre motivation for læsning, de er opbygget på positiv psykologi og den amerikanske klasseledelse-strategi "Brag Tags". Hvert mærke står for ét bestemt mål indenfor læsningen. Dit barn kan samle sine egne "tjente" pralemærker i sit eget personlige hæfte, således kan du som forælder, også følge med i dit barns læsning.

## Pralemerkernes formål:

- At skabe motivation for læsning.
- At skabe gode læsevaner.
- At præsentere flere genrer i litteraturens verden.
- At arbejde med læseniveau, -hastighed og motivation.
- At skabe klassesammenhold gennem en fælles udfordring.

Vigtigst af alt handler pralemærker ikke om at dit barn skal samle alle læsepralemærkerne, men have mærkerne som milepæle og dermed have positivt fokus på at læse.



# Hvorfor fokusere på børns læsning?

- ✓ Læsning giver børn unikke oplevelser, som ikke kan fås andre steder end i bøger. Når vi læser, danner vi selv billeder af personer, omgivelser og handling inde i hovedet, også kaldet inferens. Det er en rigtig god øvelse for at udvide sin horisont og skabe en bredere forståelse og empati for andre.
- ✓ Børns læsning skal være en grundsten for at kunne klare sig i livet og i samfundet. Det er ikke nok at kunne læse korte beskeder såsom; SMS'er eller Facebook opslag. Børn skal gerne kunne koncentrere sig om længere og informative tekster.
- ✓ Forskning viser også at det er utroligt vigtigt for børns skolesucces og senere uddannelse, at de er blevet sprogligt stimuleret. Det sker bl.a. ved at læse for og med børn.
- ✓ Læsning kan hjælpe med at udvide ordforrådet og skrive egenskaber.
- ✓ Læsning er med til at forbedre hukommelse, fokus, koncentration og analytisk tænkning.

**”Læsning er for sindet, hvad træning er for kroppen”.**

*(Joseph Addison, britisk politiker).*

## Din vigtige rolle i dit barns læsning

Som forældre kan du støtte dit barns læsning, ved at være et positivt forbillede for dit barn. Du kan nemlig påvirke en rigtig stor del af udviklingen af dit barns læselyst og læsevaner. Børn spejler sig nemlig naturligt i deres voksnes vaner og gøren, også når det handler om læsning og lysten til at læse.

**”Børn bliver gjort til læsere på deres forældres skød.”**

*(Emilie Buchwald, forfatter).*

# Hvordan kan du støtte dit barns læseudvikling som forældre?

Du kan støtte dit barns læsning ved at læse en avis eller en god bog, og tal gerne om det læste. Tal gerne om forskellige måde at læse på; at læse som afslapning, at læse for at samle viden eller at læse for oplevelsen. Vis gerne dit barn at man kan hygge med en god bog i sofaen, eller en avis om morgenen. Spørg ind til hvad dit barn kan lide at læse; hvilken genre, og hvorfor?

De gode samtaler om litteraturen, især den læste litteratur, understøtter også dit barns sproglige udvikling.

Sæt måske tid af til at gå på biblioteket sammen og find nogle gode bøger, både til barn og forældre. Fortæl om hvilke bøger du holder af at læse og hvilke gode bøger du læste da du var barn.

Brug tid på at læse sammen med dit barn, både i hverdagen, hvor tiden er knap, så brug 5-10 min på at høre barnet læse sin tysk stil op, eller læs avisens horoskop sammen.

De dage hvor der er god tid, så gør det til en hyggestund, hvor man ikke skal stresse, men bare hygge med en god bog. Find en bog som alle vil synes er spændende, hyggelig eller sjov og nyd den sammen, eller læs hver for sig, med en varm kop kakao eller kaffe.

**”En børnehistorie, som udelukkende kan nydes af børn, er på ingen måde en god børnehistorie.”**

*(C.S. Lewis, forfatter).*

Hyg jer med læsningen derhjemme og vis gerne interesse for læsning.

Rigtig god fornøjelse!